

Hoop spat uit elkaar

Lucas 24:19-21

Toen vertelden de leerlingen wat er gebeurd was met Jezus. Ze zeiden: 'Jezus uit Nazaret was een profeet van God. Zijn bijzondere woorden en machtige daden maakten diepe indruk op het hele volk. Maar de priesters en de leiders wilden dat Jezus gedood zou worden. Daarom hebben ze hem weggebracht en aan het kruis gehangen. Wij hoopten dat Jezus gekomen was om Israël te bevrijden. Maar nu is het al de derde dag na zijn dood.'

Proefje:

Doop je rietje in de zeep. Maak de tafel nat.

Blaas op de tafel een grote bel. En kun jij daarna een bel in de bel blazen? En een bel in de bel in de bel!?

Prik daarna je bellen kapot. Pats! Ze spatten uit elkaar.

Jezus' leerlingen hadden heel erg gehoopt dat Jezus de nieuwe koning was die hun volk zou bevrijden.

Als Jezus dood is, spat hun hoop uit elkaar!

Om door te praten:

- Heb jij wel eens gehad dat je op iets hoopte wat niet gebeurde? Hoe voelt dat?
- Hoe voelden de Emmaüsgangers zich denk je?